

**AVON
TUUR
CLASSICS**

NO 18132

70 CENT
BELGIE
10FR

BONANZA

**HOSS BERAAMT EEN PLAN OM BANKROVERS,
DIE EEN BANKIER VOOR LOSGELD VASTHOUDEN,
TE OVERVALLEN..**



**KOM MEE!...NAAR DE
FANTASTISCHE
WERELD VAN...**

DE VIER VERDEDIGERS

IN DIENST VAN DE VREDE

**hun wereld is:
super-wezens, monsters en
vijandige planeten**

**deze 48 blz dikke HIP COMIC
verschijnt maandelijks
Bfr 15 f1,-**



Bonanza

MIJN VRIEND, DE HOUTEN INDIAAN



SAMSON, de reus van N'York, machtige avonturen

























Lo, de arme indiaan, is zwaar gehavend! Maar misschien kan ik met deze vijftig dollar een nieuwe neus voor 'm kopen....



.....en zowel deze pruik betalen als de revolver die ik van mr. Gale heb geleend! Want die kunt u nou niet meer verkopen!



Drie HOERA-TJES voor Hoss Cartwright! HIEP-HIEP-HIEP-HOERA! HOERA! HOERA! LANG ZAL-IE LEVEN!

HOERA VOOR HOSS CARTWRIGHT! HIEP-HIEP-HOERA VOOR HOSS! LANG ZAL-IE LEEEEEEVEN!



Kan zijn, Little Joe...



OORLOG OM EEN KOE



In 1857 zwierf in de buurt van Fort Laramie een eenzame koe rond, een armzalig mager scharminkel. Maar plotseling dook het hoofd van een Sioux-indiaan op. Hij zag het dier en glimlachte: daar was een koeleer, zomaar voor het grijpen. En op dat moment zette zich een reeks trieste gebeurtenissen in beweging, die zelfs een schrijver met de meest vruchtbare verbeeldingskracht niet op papier zou durven zetten. Omdat geen enkele lezer hem zou geloven, als hij zoiets VERZON....!

Het begon allemaal toen een kolonist razend van woede Fort Laramie binnenstormde. Een Sioux had zijn koe gedood en gevild, en hij eiste schadevergoeding! Snel kwam de machinerie van het fort in actie. Men ontbood de Sioux, die de koe had gedood. Deze bekende grif dat hij het had gedaan. Maar hij verklaarde dat het een zwervende koe, zonder eigenaar, was geweest en dat hij met gevonden goederen mocht doen wat hij wilde.

Niks daarvan, zei de kolonist. De koe had wel degelijk een eigenaar, en was alleen maar weggelopen. En dus eiste hij schadevergoeding. De Sioux bood tien dollar om de zaak te regelen. Niet genoeg, gilte de koe-eigenaar....en hij moest er minstens vijftwintig dollar voor hebben. Onmogelijk, antwoordde de indiaan....en toen begonnen de moeilijkheden pas goed.

De openingszet in deze ongelofelijke koeienkome die werd gedaan door een jonge luitenant van het fort. Het incident was hem ter ore gekomen en hij vond dat de Sioux een lesje moesten hebben.

Met 32 soldaten en twee kleine stukken geschut drong hij het Sioux-kamp binnen. Toen hij tegenover het oude opperhoofd stond, eiste hij vijftwintig dollar....of anders....

Het opperhoofd bleef rustig zitten, met gesloten ogen. Hij schudde het hoofd. „Geen vijftwintig dollar,” zei hij, „maar tien.”

De ijverige luitenant werd rood van woede. Hij liet het hele kamp doorzoeken naar de koedief.

De schuldige werd eindelijk gevonden, uit zijn schuilplaats geseurd en aan de voeten van het opperhoofd gesmeten.

Het opperhoofd slaakte een kreet van woede, en in de verwarring die toen ontstond, openden de soldaten het vuur op hem. Onmiddellijk veranderde het vredige kamp in een miniatuur-slagveld.

Toen de rook eindelijk was opgetrokken bleken de luitenant en al zijn mannen dood te zijn. Er strompelden alleen nog drie zwaargewonde Sioux rond....

Dat was echter pas het startsein voor de ongelofelijke „Koe-OORLOG”. Het nieuws van het bloedbad drong door tot het Amerikaanse publiek en het geschreeuw om wraak was hoorbaar tot in de verste uithoeken.

Zo'n wandaad mocht niet ongestraft blijven. Die moordzuchtige roodhuiden moesten een zware les krijgen!

In de zomer die volgde, kwam een strafexpeditie op gang.

Ruim dertienhonderd militairen verlieten Fort Leavenworth en liepen een naburig indianendorp onder de voet. Binnen het uur was het met de grond gelijk gemaakt.

Toen volgden in deze waanzinnige abattoir-tragedie schermutselingen met de Cheyennes, die er ook bij betrokken raakten. Hier werd een karavaan verbrand, daar een cavalerist gedood.

De calamiteit van de koe nam ongehoorde afmetingen aan....

Ten slotte, in de zomer van 1857, besloot kolonel Summer er eens en voorgoed een einde aan te maken.

Tegen ongeveer driehonderd Cheyennes bracht hij een sterke strijdmacht op de been.

Bij de Salomonsrivier leverden zij slag.... het was 'n strijd van man tegen man....

De indianen vochten met ware heldenmoed....maar zij waren niet opgewassen tegen de grote overmacht van cavalerie en sabels.

De weinige overlevenden werden weldra op de vlucht gedreven....

HET DRAMA VAN DE KOE WAS EINDELIJK TEN EINDE!

BEDROCK BARNES, GOUDZOEKER

DE VUUR- SPUWENDE DRAAK

Kun jij me misschien vertellen hoe ver het nog is tot het WELLER-MEER?

Ugh....misschien zo één dagmars! Maar slechte plaats! Beter jij daar niet heengaan!

Terwijl Bedrock koffie zit te drinken met een zwervend indiaans echtpaar....

Waarom? Wat is er dan met het Weller-meer...?

Boze geest daar wonen! Eten indiaan op....eten blanke man op, als hem 's nachts bij meer blijven!

Die indiaan was dood-serieus, Lonesome.... maar hij heeft me wel erg nieuwsgierig gemaakt naar dat spookmeer!

Bij zonsondergang...

Wel, Lonesome.... we zijn er! Het meer ziet er inderdaad spookachtig uit! Laten we eerst maar 's wat drinken!

Hmmm.... dat zand ziet er veelbelovend uit! Ik zal een paar pannen was-sen en kijken of ik misschien goudkleur zie!



Een GOUDKLOMPJE....
uit de eerste pan die ik was-
te! We blijven hier bivakkeren
Lonesome....en zoeken
morgen verder!



Die nacht, als de maan helder schijnt....

IA-IA-
IAAAA!



EEE-HAWW!

HOORNS.....in het
water! Maar dat is geen KOE
die daar zwemt! Maar wat dan
wel in hemelsnaam...?



Dus DAAR heeft
die indiaan me voor ge-
waarschuwd! Maar als dat 'n
GEEST is, ben IK een
CHINEES!

KAAAK!
KHAANK!





Bedrock zet de achtervolging in, en even later....



Dit was zijn schuilplaats! Ik zal maar 's wat rondneuzen.... misschien word ik er wat wijzer van.....



Hij heeft iets VERLOREN....en het is ZWAAR!



Goudstof....en een paar mooie goudklompjes! Wie weet hoeveel hij bij zich heeft.... Geen wonder dat hij het hele meer voor zich alleen wilde hebben! Hij maakte die vuurspuwende draak om iedereen af te schrikken! Alleen bij mij is dat niet GELUKT!



Ik denk niet dat die slimme Chinees nog terugkomt. Dus zal ik dit goud maar beschouwen als smartegeld voor mijn verloren nachtrust!

BONANZA GELIJK MEN ZAAIT

Terwijl Little Joe op het veld bezig is met een nieuwe maaibinder, trappen de paarden plotseling in een wespennest...

HU! HU!
Rustig, jongens! Goeie genade....!



Tjonge! DAT
noem ik pech hebben!
HU!



Dan slaan de paarden, gek van de pijn, op-
eens op hol...

HU! HYUY!
AAAAUU!
HUUUU!!



Ze reageren....niet....op
de...teugels! Ik zal....moeten
wachten....tot ze wat....ge-
kalmeerd zijn....



Ze rijden recht
op het landgoed van
Wilkes-Sanderson af....en
dat belooft nog meer na-
righeid! Die rare Engels-
man heeft zo'n hekel
aan zijn burens!

















De baas heeft
al een vol uur op
jullie zitten wacht-
ten! Loop maar
naar binnen!



Laat mij het woord
maar doen, jongens... En
let op of we iets kunnen
ondernemen...!

Reken
maar!



Sanderson!
Ik eis ogenblik-
kelijke genoegdoe-
ning voor je brute
optreden tegen mijn
zoon Joseph
Cartwright!

O ja? Neem me
niet kwalijk, maar ik
ben bezig!



Ja....je bent inderdaad
bezig....maar MET MIJ, jij
arrogante idioot! En je bent een
smerige labbek om mijn zoon bewus-
teloos te laten timmeren door
vier van je
slaven!

Blijkbaar
is hij dus
thuis geko-
men!
Ben je
klaar....?



NEE! Ik ben hier om je te zeggen
dat je nog niet eens het eergevoel hebt
van een hyena....het lef van een jakhals....
of het fatsoen van een stinkdier! Je burens weten
dat! Maar NU ben je toch TE VER
gegaan!

Werkelijk...?









Later....

Doe niet zo dom, Joseph.
In jouw toestand moet je
helemaal niet.....

Nee, pa....IK rijd de
machine naar huis....wat er
van over is tenminste!



VORRRRT!



Ik WIST dat Sanderson zou proberen u
te bedriegen met dat duel, pa! Hij had een
verborgen revolver! Als Little Joe niet precies
op tijd was.....

Nee, Adam...
het was JOUW
waarschuwing,
die mijn leven
redde!



Toen ik die duelleerpistolen laadde,
doorzag ik de smerige opzet: allebei de lopen
waren ZO getrokken dat
de kogels automatisch
naar LINKS werden
afgevuurd!



En dus mikte u
RECHTS van uw doel! Maar
hoe wist u HOE VER naar
rechts, pa?

Dat wist ik
niet! Maar toen
ik schoot, deed
ik een schietge-
bedje!



WILDE DIEREN VAN NOORD- AMERIKA de Bisamrat



De bisam- of muskusrat is een vrij groot knaagdier met een vertikaal afgeplatte staart, dat oorspronkelijk alleen in Noord-Amerika voorkwam.



Begin van deze eeuw werd de bisamrat geïmporteerd in Europa. Van modder en takken bouwt hij een koepelvormige hut in moerassige streken.



De bisamrat is een goed zwemmer en kan wel twaalf minuten onder water blijven. De invoer in Nederland is verboden omdat ze dijken ondergraven.



De vrouwelijke ijdelheid kost jaarlijks ontelbare bisamratten het leven. De pels (bisambont, sabelbisam enz.) is namelijk zeer kostbaar.



Om de pels niet te beschadigen vangt men ze met klemmen.... Per jaar brengen bisampelsen (alleen al in Amerika) bijna honderd miljoen gulden op!

© 1965, WESTERN PUBLISHING COMPANY, INC.



GEHEIME
AGENTS

85 CENT REEKS

**SPIONAGE
BEELD
VERHALEN
VAN
VOLTREFFER
FORMAAT
!**

DE GEHEIME AGENTEN VAN HET WESTEN BEHOREN TOT EEN CENTRALE ORGANISATIE, DIE ZIJN MENSEN INZET DAAR WAAR INTERNATIONALE ONDERHANDELINGEN VERTROEBELD KUNNEN WORDEN DOOR OM SABOTAGE OF OMKOPE RIJ

IN DE 85 CENT REEKS VORMEN VELE LANDEN EN STEDEN HET WERKTERREIN VAN DE AGENTEN, ZONDER DAT DE BEVOLKING DAAR ENIG VERMOEDEN VAN HEEFT, EN DAT IS MAAR GOED OOK, WANT MEESTAL IS DE AANPAK NIET BEPAALD ZACHTZINNIG



TARZAN

**PUUR AVONTUUR
IN DE JUNGLE...**

VERSCHIJNT ELKE MAAND

**80
cent**